



Nieuwsbrief april 2020

Nyabondo Centrum en COVID-19

Het COVID-19 raakt ook het Nyabondo Centrum in Kenia. Ook zij ervaren nu de gevolgen van deze pandemie. Christa heeft zondag 19 april uitgebreid gesproken met het hoofd van het centrum, met Sr. Ludovena. Ludovena benoemd "its a hard live".

Bijna alle kinderen van het centrum zijn naar familieleden. Bijna niet voor te stellen in welke omstandigheden deze kinderen zich nu begeven. Een aantal kinderen die geen onderkomen hebben, of geen voogd/ouder hebben blijven op het centrum. Drie weken geleden zijn er nog diverse operaties geweest, ook deze kinderen zijn nog gebleven. Een aantal medewerkers zijn nu naar huis. St. Martins school is dicht. Er zijn nu nog 15 (wees) kinderen op het centrum. Aankomende week zijn de check ups van de operatie, waardoor kinderen weer terug komen. Tenminste als alles het toelaat (vervoer, financieel). Nieuwe operaties zijn wel ingepland, maar in een beperkt aantal.



Sr Ludovena, wil ondanks de COVID-19, mensen niet weigeren, en ontvangt nog steeds zieke mensen. Het is eigenlijk prachtig om te zien hoe haar barmhartigheid geen barsten vertoont, liefdevol voor de medemens. Zolang wij haar kennen, bijna 20 jaar, heeft ze de ideologieën van de orde van de Franciscanen erg hoog in het vaandel staan. Respect.

Er is nu wel grote behoefte in een diversiteit aan onderdelen en eten. Hygiënische materialen zijn natuurlijk in Kenia erg duur, bijna onbetaalbaar. De grootste nood is desinfecterende zeep voor de handen maar ook om de accommodatie schoon te houden. Ze hebben geen infrarood thermometers om de lichaamstemperaturen op afstand te meten. Deze zijn op dit moment schrikbarend duur. In Nederland redelijk goedkoop te verkrijgen, alleen kunnen we ze helaas niet opsturen aangezien alles qua logistiek stil ligt. Alle voedselprijzen en medicijnen schieten omhoog, doordat er weinig te koop is en supermarkten weinig voorraden aangeleverd krijgen. Net als in Nederland zijn de mondkapjes ook schaars te verkrijgen in Kenia. Desinfecterende zeep, 1 fles van 500 ml, kost nu al 1500ksh (€15 euro). De maandelijkse salarissen kunnen niet uitgekeerd worden aan de medewerkers, omdat er geen geld binnen komt van "verzekeringen en grote sponsors."

De Keniaanse overheid verbiedt nu ook de straathandel, social distancing, dat geeft in heel het land, heel veel onrust. Veel Kenianen leven van dag tot dag. Voor een groot deel van de Kenianen is het onmogelijk om thuis te blijven en om zich aan de voorschriften over hygiëne en social distancing te houden. Bijna iedereen in deze regio leeft van de straathandel. Het openbaar vervoer ligt ook gedeeltelijk stil.

Op dit moment is het regen seizoen gestart. Door een harde storm zijn er vele elektriciteitspalen omver geblazen en defect geraakt. Waardoor er op het centrum al ruim een week geen stroom is. "Alles" is verzwakt, het land lijdt, het gaat achteruit, het centrum staat met de rug tegen de muur.

De weg naar de dichtstbijzijnde grote plaats Kisumu is erg slecht. Er werd hard gewerkt aan de weg voor herstel door vele chinezen, maar deze mensen zijn door COVID-19 vertrokken. De staat van de weg is nu erg slecht. Medewerkers van het centrum moeten nu 80 km omrijden om in de stad Kisumu te komen, dit kost helaas erg veel tijd en ook nog eens veel kostbare brandstof.

Het Nyabondo schreeuwt om hulp, het raakt ons, om hun te zien lijden. Hoe kunnen we ze helpen? We willen op zeer korte termijn geld overmaken naar hen om desinfecterende zeep en voldoende eten te kopen. Onze schatting is dat we nu op dit moment hiervoor € 2500 voor nodig hebben. Sr Ludovena laat haar barmhartigheid zien. Kunnen wij ook op jullie steun rekenen? U kunt u bijdrage overmaken op: NL92 RABO 0397370830 Stichting Bondo Kids.

Stagiaires Sport, Therapy and Empowerment naar Nyabondo

Hoi, wij zijn Mariëlle, Bente en Martine en wij zijn voor de minor Sport, Therapy and Empowerment een halfjaar op het Nyabondo Rehabilitation Center in Kenia.

Wij verzorgen therapie en activiteiten waardoor de participatie tijdens sport en spel vergroot wordt. Ook hebben we binnen de minor de vrijheid gekregen om met onze eigen studierichting/professie bezig te zijn.



Martine

Ik studeer ergotherapie en vind het leuk om te zien hoe dat hier gaat. De ergotherapeut is hier voornamelijk bezig met het door bewegen van (spastische) ledematen. De focus voor mij ligt, na het door bewegen, op de fijne motoriek van de kinderen, zodat dit verbeterd kan worden.

Tot zover leer ik veel en staan de mensen hier ook open voor leermomenten. Ik vind het leuk om te doen en kijk uit naar de komende tijd dat we hier nog mogen werken!

Bente

Ik ben in opleiding tot fysiotherapeut en vind het onwijs leerzaam dat ik hier op het compound met fysiotherapie aan de slag kan op vrijdag. Er zijn veel overeenkomsten tussen de Keniaanse en de Nederlandse fysiotherapeuten waaronder de (meeste) screening- en behandelingsmethoden. Ook gaan de fysiotherapeuten elke week op outreach en helpen ze daar de lokale bevolking met problemen. Ik vind het enorm leuk en leerzaam om hierbij te helpen! Zo zie ik ook pathologieën die ik in Nederland nog niet eerder tegen ben gekomen. Ik kijk enorm uit de naar komende tijd hier op Nyabondo.

Mariëlle

Ik studeer Docent Gezondheidszorg en Welzijn, het project wat wij hier uitvoeren met onze minor vind ik leerzaam. Het project is een super mooi en een gewaardeerd project. De doelgroep waar wij mee mogen werken is zeer dankbaar. Je ontvangt veel liefde van hen. Op maandag help ik bij mijn eigen expertise bij de tandarts unit. Ik merk dat dit goed is voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Het is erg leerzaam en op deze manier kan ik mijn bijdrage leveren aan de tandarts unit. De aankomende tijd ga ik aan de slag met de gemaakte plannen in de voorbereiding op deze stage. Ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken en kijk uit naar de aankomende tijd!

De stagiaires gingen vol enthousiasme hun stage in. Vanwege het Corona virus waren ze genoodzaakt om na vijf weken terug te gaan naar Nederland. Een grote teleurstelling omdat ze het erg naar hun zin hadden en hun draai hadden gevonden. Hopelijk komen ze nog een keer terug!

Nieuws van vrijwilliger Hennie: 'n Onverwachts afscheid

Op zondag 15 maart kreeg ik een whatsapp van mijn kinderen; Mam, volg je alles een beetje? 't Wordt best heftig, heb je erover nagedacht of je eerder terugkomt? Misschien wel een overweging hoor. Steeds meer landen doen de grenzen dicht.

Op dat moment ben ik ruim twee maanden op het Centrum en heb nog ruim twee weken te gaan. De leerlingen van de vocational, die ik wekelijks een dag handwerkles gaf, kijken al verlangend uit naar mijn afscheidsavond op zaterdag 28 maart. Dan zal duidelijk worden wie er UNO kampioenen 2020 zijn, de meisjes of de jongens. Ieder jaar een prachtig feestje met een soda, iets lekkers en een verloting van wat spulletjes. Hoe snel kan het opeens anders worden!

De stagiaires die op het Centrum waren, werden gesommeerd om de volgende dag (maandag) terug te reizen. Dit en de verontrustte appjes van mijn kinderen deed mij nog diezelfde avond besluiten om ook om te boeken. Het wordt woensdag 18 maart. Twee dagen om alle (handwerk)spullen geordend te pakken en op te ruimen zodat we er een volgende keer weer mee aan de slag kunnen. Woensdag net op tijd! De dagen daarna werd er al niet meer gevlogen. Wanneer ik woensdagmorgen vertrek zijn ook de meeste kinderen al naar huis. Ook in Kenia sluiten de scholen. Met elkaar hadden we het afscheid anders voorgesteld, maar... in november hoop ik dit jaar alweer terug te komen en dan zullen we het feestje alsnog hebben!



Feestje 2019



Handwerkles 2020

Hoe anders kan het gaan!

Opeens is alles onzeker! Hoe grijpt het virus om zich heen in de wereld? Wat doet het in Afrika? Wat doet het met het Centrum in Nyabondo? Het leven wordt er duurder, redden de mensen het daar financieel? Families helpen daar elkaar, maar wat als de rek eruit is? Veel mensen zijn afhankelijk van hun kleine handeltje, wat als er niets meer te verhandelen is? Hoe blijven mensen gezond als er een tekort aan water en zeep is? Als hier al een tekort aan middelen is, hoe moet het dan daar als de outbreak doorzet? Vragen, vragen en nog meer vragen! Eén ding is zeker in november daar heen kan ik wel vergeten. Hopelijk een ander tijdstip. Ondertussen hopen en bidden dat de outbreak meevalt en de vele vrienden daar gezond blijven en het gaan redden!

Hennie Berends

Doelshop

De winkelstraten in Nederland zijn bijna leeg, de verkoop via internet krijgt een enorme impuls door het coronavirus. Daarom we jullie heel graag nog een beroep doen, denk aan ons wanneer je aankopen via internet doet. Het kost je niets, alleen een extra handeling.

Via doelshop.nl kun je shoppen bij ruim **300 bekende webshops** (Thuisbezorgd.nl, Greetz, Plus supermarkt, HEMA, AliExpress, Bol.com, Zalando, Media Markt etc.) en gaat er per aankoop een donatie naar jouw goede doel, in dit geval Stichting Bondo Kids! Je shopt zo bij dezelfde winkels voor dezelfde prijzen en je doneert zonder dat het je iets extra kost!

Hoe werkt het?

Directe link: <http://www.bondo-kids.doelshop.nl/> zonder inloggen

Of

1) Ga naar www.doelshop.nl en klik op "inloggen".

2) Klik op "Ik ben nieuw" en maak een account aan.

3) Kies bij "goede doelen" "Stichting Bondo Kids" en ga door naar "Shops".

4) Kies je favoriete webshop.

*Na het shoppen krijg je een bevestigingsmail van de webshop met de bevestiging van je aankoop én een mail van goededoelshop.nl met de hoogte van jouw donatie. Begin hier met shoppen!



Youtube

Wat zeker de moeite waard is, het prachtige filmpje op youtube. Zoek op You and I van Karel J Schepers. Het prachtige filmpje geeft goed weer wat de studenten betekenen voor de kinderen op het centrum. Ze verwoorden heel mooi het gevoel en de woorden "liefde kent geen tijd", dat was wat zij elke dag voelde voor de kinderen. Alle kinderen krijgen de aandacht die hij of zij nodig hebben! Het maakte voor ons niet uit hoeveel tijd wij moesten geven! Want onze liefde voor deze kinderen was enorm groot! In de Keniaanse woorden "Upendo Hauna Wakati".

https://m.youtube.com/watch?v=_JfGJ15xwvs

Nieuwe website en Instagram

Met tevredenheid kunnen we vertellen dat onze nieuwe website van stichting Bondo Kids

"Up and running" is! Neem een kijkje op de site www.bondokids.nl

Ook op www.instagram.com zijn we te vinden dus neem een kijkje en post een berichtje☺

Names Matthijs, Pascale, Simone, Christa en alle betrokkenen
Stichting Bondo Kids NL92 RABO 0397370830

www.bondokids.nl
info@bondokids.nl

