

Samen bouwen aan een sterke toekomst

In **december 2012** zijn we begonnen met een mega project. Het nieuwe guesthouse. Medische zorg is niet vanzelfsprekend in Kenia. Iedere maand komen AMREF artsen op prodeo-basis 3 dagen langs op het centrum om de aanwezige kinderen te opereren in het ziekenhuis (zo'n 30 kinderen op een dag). Om de kosten voor de patiënten zo laag te houden, wordt er gevraagd aan ouder/voogd te verblijven tijdens ziektebed, om zo zorg te kunnen verlenen. De gespecialiseerde doktoren voeren plastische en orthopedische operaties uit. Om deze AMREF artsen en diverse vrijwilligers vanuit Nederland onderdak te bieden waren we genoodzaakt om het oude onveilige guesthouse te slopen en er een nieuw gebouw neer te zetten.



Ontzettend spannend om zo'n grote mega project te starten. Vanuit Nederland de coördinatie, zal dat goed en op tijd verlopen, zijn de mensen te vertrouwen, hoe zal de communicatie gaan, wat als we het geld niet bij elkaar kunnen krijgen, allemaal vragen die door mijn gedachten heen zijn gegaan. Het was letterlijk een sprong in het diepe!!

In de eerste mailverkeer met architect werd vermeld dat het in **14 maanden** klaar zou moeten zijn. Dat klonk hoopvol, maar bijna onrealistisch.

We zijn nu bijna **4 jaar** verder (slik) maar wel in de laatste fase; afronding, puntjes op de "i" te zetten. Zou het ons lukken om het helemaal af te krijgen in december 2016? Het zou geweldig zijn om dit te realiseren.

Al met al ben ik zeer tevreden over wat we tot nu toe al hebben neergezet en de weg er naar toe. Natuurlijk verliep de communicatie niet altijd vlekkeloos. Zij het de Engelse taal, zij het de diverse culturen, die het bemoeilijkte. Dwars door alles heen ben ik blij dat sr Ludovena en ik veel "womens talk" hebben gehad om de boel goed te laten draaien. Voor Mark als "hoofd project begeleider" was dat wel eens slikken. **17 jaar** relatie opbouw tussen sr Ludovena en Christa wuif je ook niet zomaar weg 😊



Vorige week zijn de deuren van bovenverdieping van het guesthouse ingezet. De bovenverdieping kan nu dan echt bewoond worden. Het afwerken kan nu van start gaan. Verven, schuren, kledingkasten, bureaus, lampen, gordijnen, lege kamers die gemeubileerd moeten worden (van 8 kamers in oude guesthouse zijn het nu 15 kamers geworden!) Het zou geweldig zijn als we dat laatste stukje nog voor de opening klaar zouden hebben.



Ik ga met mijn vriendin Andrea **2 november voor 2,5 week** naar Kenia. 1 van onze doelen zijn om het guesthouse officieel te openen.

Ik wil een laatste beroep doen op alle geïnteresseerde in stichting Bondo Kids.
Zou je ons kunnen ondersteunen met een aantal euro's?
Ben jij in de gelegenheid om in je portemonnee te kijken?
Heb je zin om mij nog een keer geld te geven?

Het zou fantastisch zijn als iedereen een **tientje** (of minder/meer 😊) kan geven voor de laatste afronding. Als je het persoonlijk geeft, krijg je van mij direct een omhelzing zo blij word ik van iedere euro! en anders mag je het over maken **Stichting Bondo Kids. IBAN NL92 RABO 0397370830 o.v.v. afronding guesthouse.**

Liefs Christa 