



Nieuwsbrief Juni 2016



Guesthouse



De bovenverdieping van het Guesthouse is op dit moment voorzien van elektriciteit en loodgieters werk en het plaatsen van alle waterleidingen is gebeurd. (zie foto 2 en 3) De volgende fase is het in orde maken van het plafond, plaatsen van deuren en ramen en het binnenschilderen van het guesthouse. Foto 4 en 5 is van beneden verdieping die helemaal klaar is. Komende week zijn er operaties op het centrum waardoor de bouw even stil staat. Het is een cliché maar de laatste loodjes zijn echt het zwaarst. We zijn blij met iedere euro.

Hennie Berends

Hennie en Nyabondo, een geweldig koppel. Een Koppel om verliefd op te worden. Wat heeft Hennie de afgelopen keer weer veel gerealiseerd voor het centrum en natuurlijk voor de kinderen.' Hieronder een stuk wat Hennie geschreven heeft.

Actie "Water? Genoeg!"

Afgelopen winter was het opnieuw mogelijk, dankzij vele supporters een vervolg te geven aan de 2 jaar geleden gestarte actie waarbij goten en 2 tanks konden worden geplaatst voor opvang van water bij de St. Martin school. Een paar jaar geleden was in de droge periode een tekort aan water. Leerlingen die een beetje mobiel waren werden na schooltijd erop uit gestuurd met jerrycans. Het idee van boven staande actie werd geboren. In het gebied rond Nyabondo valt buiten de droge maanden jan en feb. genoeg regen. Het probleem is dat er geen geld is om de regen d.m.v. goten en tanks op te vangen. Dit jaar konden we bij het schoolgebouw een aantal goten plaatsen en 2 tanks. 1 voor de toiletten in de school en 1 van voor drink/waswater. Daarbij was het mogelijk om 2 kleinere tanks te kopen voor het wassen van de handen. Iedere tank kreeg aan weerszijden 5 kranen en hiermee was het probleem van handen wassen voor het eten opgelost. Prachtig om zo met familie, vrienden en kennissen een steentje te kunnen bijdragen aan de watervoorziening in Nyabondo waar kwetsbare kinderen worden opgevangen en de mogelijkheid krijgen om aan hun toekomst te werken.



Manou Verbers

Mijn naam is Manou Verbers ben 20 jaar oud en kom uit Noord-Brabant. Ik doe de opleiding Verzorgende IG en heb besloten om mijn laatste stage af te ronden op Nyabondo. Ik heb al mijn examens hiervoor af moeten ronden want als je hier een Verzorgende IG'er bent is het veel anders dan als in Nederland. Dit zal ik even uitleggen.

Ik ben hier nu voor bijna 3 maanden en heb wel geprobeerd om alles van het centrum te zien. Dit omdat ik nu mijn kans had en omdat ik het ook vooral interessant vond om te zien hoe ze hier samenwerken op het centrum. Ook kon ik niet meteen starten in de zorg omdat de kinderen nog tot mei vakantie hadden.

Mijn eerste 2 dagen dat ik op het centrum kwam waren er operaties bezig! Nou hoe gaaf is dat alleen al om te zien, en als ze dan ook nog vragen of je wilt assisteren, daar zeg ik geen nee op. Nou in Nederland als je een Verzorgende IG'er bent dan mag je niet helpen met operaties. Dus dit was wel echt een super ervaring die ik nooit meer ga vergeten. De week daarna heb ik voor een paar dagen mee geholpen met het opruimen en schoon maken van het theater zodat het ook weer schoon was voor de nieuwe operaties.



Daarna ben ik voor 2 / 3 weken naar de Fysiotherapie gegaan. Dit vond ik persoonlijk een van de minder leuke dingen omdat je veel stil zit en veel moet wachten. Maar ik vond het ook heel leerzaam. Hier zijn heel veel kinderen die geboren worden met klompervoetjes of dat een kant niet goed wil ontwikkelen. Deze kinderen hebben dan ook fysiotherapie nodig want we willen ze weer laten lopen. Ook vond ik het interessant om te leren welke spier precies wat doet. Want we leren wel welke spieren we hebben en waar ze voor zijn, maar als die niet goed werken welke gebruik je dan? dat hebben ze me allemaal geleerd.

5 mei kwamen de kinderen weer terug van de vakantie maar wanneer ze een Munzungoe zagen begonnen de meeste kinderen te huilen en te schreeuwen dus had ik maar besloten om naar de werkplaats te gaan. Ik heb daar veel meer geleerd als dat ik eigenlijk had verwacht. Ik heb dingen geleerd over de houdingen ik heb dingen geleerd over schoenen ik heb dingen geleerd die heel belangrijk zijn voor Verzorgende IG'ers Wij moeten ook naar houdingen kijken en wij moeten ook weten wanneer onze cliënten goed zitten in de stoel of niet. En als er wat veranderd moet worden dat we de Ergotherapeut in kunnen schakelen.

Na die weken ben ik dan eindelijk de zorg in gegaan. De kinderen waren aan me gewend en toen kon ik helpen met verzorgen. Nou wat interessant om te zien de kinderen zitten in een rijtje te wachten tot ze gewassen konden worden 1 madam (huismoeders) wast ze en daarna gaan ze elkaar helpen met afdrogen en sommige moeten wachten tot Madam klaar is met wassen. De kinderen smeren zich in met olie en dan kleden zich aan en zijn ze klaar voor school. Ja de eerste keer toen ik het zag was ik best geschokt, in Nederland heeft iedereen zijn eigen badkamer etc. Maar wat was het leerzaam om daar te helpen. Je kan hem helpen met tips geven voor de spastische kinderen welke kant ze het beste eerst kunnen pakken. Ook heb ik mee gekeken op de school Sint Martin en in het ziekenhuisje ST. Josef.

Dus alles bij elkaar samengevat het is hier super! Je kan veel leren veel lachen en ze staan allemaal op zijn eigen manier voor je klaar!

Ik hoop dat ik uw heb kunnen vermaken maken mijn verhaaltje en zeker hoop ik dat je Bondo Kids wil sponsoren.



Orthopedische gereedschappen

Stichting Bondo Kids heeft speciale orthopedische gereedschappen gekocht in Nederland bij Medic Apeldoorn. Medic is een vrijwilligers organisatie, die medische apparatuur en goederen verzamelt, repareert en distribueert ten behoeve van gezondheidsprojecten in economisch achtergebleven gebieden. Medic Apeldoorn heeft ook een gedeelte financieel ondersteund. Manou, onze vrijwilliger welke op dit moment op het centrum aanwezig is, heeft een pakket meegenomen. De rest is opgestuurd naar het centrum. Gelukkig is inmiddels alles aangekomen en kunnen de Flying doktoren hier dankbaar gebruik van maken tijdens de operaties.



Ludieke acties

Andrea Kingma en Christa Oude Vrielink hebben tijdens moeder 47 prachtige zelfgemaakte glazen potjes met scrubzout verkocht.

Voor **vaderdag** hebben ze potjes met echte AUTO drop te koop. **Er zijn er nog een paar.** Wees er snel bij. **€7,50** per pot. Met de opbrengst hiervan gaan ze tijdens hun reis naar het centrum, eind november, diverse acties ondernemen om de kinderen te laten stralen.



Jumbo Zwolle

Bij 6 JUMBO supermarkten in Zwolle stond de emballage voor de maand mei in teken voor Stichting Bondo Kids. Er is daarmee €677,35 mee opgehaald. Een super mooi bedrag. Dit bedrag komt ten goede aan het afronden voor het guesthouse.



Gratis [doneren](#) door te shoppen bij jouw favoriete webshops!

Via goededoelshop.nl kun je shoppen bij ruim 300 bekende webshops (Bol.com, Zalando, Media Markt, etc.) en gaat er per aankoop een donatie naar jouw goede doel! Je shopt zo bij dezelfde winkels voor dezelfde prijzen en je doneert zonder dat het je iets extra kost!

Hoe werkt het? Kijk op de site van stichting Bondo Kids;

www.bondokids.nl of bij goededoelshop.nl



Stichting Bondo Kids