



Nieuwsbrief December 2014



gedachte:

Als je 100 mensen niet kunt helpen, help er dan eentje. "Moeder Theresa"

Guesthouse

Op het moment van schrijven is de aannemer druk bezig om het gebouw gereed te maken. Sinds begin 2014 is men druk bezig om het nieuwe guest house te realiseren. Een verwachting uit te spreken wanneer het gebouw klaar is en kan worden opgeleverd aan stichting Bondo Kids, is op dit moment nog lastig te zeggen. Er ontbreekt nog een bedrag van € 10.000 op onze begroting om de laatste fases van de bouw te financieren. Indien u dit project (gedeeltelijk) financieel wil ondersteunen, kunt u contact zoeken met stichting Bondo Kids, info@bondokids.nl



Vrijwilligers

Ineke Rop is in de maanden mei en juni weer op het Nyabondo geweest. Ze was alweer voor de vierde keer thuis, thuis bij haar vrienden. Want zo omschrijft Ineke haar verblijf op haar centrum, haar thuis. Veel mensen moeten tranen laten bij haar afscheid, en vragen natuurlijk af wanneer ze weer terugkomt.

Veel heeft Ineke gedaan voor het centrum, veel heeft Ineke voor de kinderen betekend. Haar warmte, enthousiasme, liefde, betrokkenheid en tomeloze inzet is een bijzonder mooi en goed voorbeeld voor velen.



Facebook

Pascale de Wit en Maud Schrama studenten van de opleiding bewegingstechnologie aan de Haagse Hogeschool hebben een prachtige film gemaakt van hun tijd op het Nyabondo centrum.

<https://www.facebook.com/video.php?v=384662668353095&set=vb.131950403624324&type=2&theater>

Kerstgedachte

Verras niet alleen uw vrienden of familie met een kerst/nieuwjaars-kaart dit jaar, maar denk ook eens aan de kinderen op het Nyabondo Rehabilitation Centre. Het is geweldig dat deze weeskinderen ook een kaartje mogen ontvangen met de feestdagen. De blijdschap van elk kind wat een cadeautje of kaartje krijgt, is onbetaalbaar. Even worden verdrietige omstandigheden ergeten en verzacht. Het is maar een kleine investering maar een enorme verandering. Een kaartje kunt u versturen naar:

Nyabondo Rehabilitation Centre for the disabled , P.O. Box 75, Sondu via Kisumu, Kenya





Jubileum

Op 13 april 2014 bestond stichting Bondo Kids alweer 10 jaar. Het jubileum hebben we gevierd met alle mensen die zich op welke manier dan ook hebben ingezet voor onze stichting of onze stichting een warm hart toedragen. Plaats van het jubileum was Basisschool de Zevensprong, te Zwolle.

Voor een hapje en drankje werd dus gezorgd er was plek voor kinderen om te spelen * Ontmoetingen met het bestuur* kraam met handwerken uit Kenia* Terugblik en vooruit kijken door voorzitter Christa oude Vrielink* Een geweldige Creatief Workshop "hergebruik" * Yves met zijn Djembé * Schminken. Wij als bestuur van stichting Bondo Kids hebben enorm genoten van deze jubileumdag en willen iedereen nogmaals bedanken voor de aanwezigheid. Op naar de volgende 10 jaar.



Hippe, praktische tassen te koop:

Binnen een mum van tijd waren we door onze tassen heen. We hebben hiermee €190,00 binnengehaald.



Loombandjes:

In Nederland waren de Rainbow loombandjes vorige zomer een rage. Gerrie Saarloos heeft 260 loombandjes gemaakt voor alle kinderen op het centrum. Ze zijn hartelijke ontvangen. Wie weet gaat de rage daar door. Bedankt Gerrie, de kinderen zijn er erg blij mee.

Loombandjes over?

Wij willen ze graag ontvangen om deze binnenkort af te geven aan de kinderen in Kenia. Stuur een email naar info@bondokids.nl



Kijk eens op Facebook.com en zoek naar stichting Bondo Kids en "vind ons leuk", dan blijf je up2date.

Sponsor een kind voor € 0,43 per dag